

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

- Έναρξη Γενικής Συνέλευσης:
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς.
- Χαιρετισμοί
Υπουργού Εσωτερικών, κ. Νίκης Κεραμέως.
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, κ. Θεόδωρου Λιβάνιου.
- Ομιλία Προέδρου ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστολου Τζιτζικώστα.
- Έγκριση εργασιών από τη Γενική Συνέλευση και εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
- Κατάθεση υποψηφιοτήτων στην Εφορευτική Επιτροπή για τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.
- Τοποθετήσεις Συνδυασμών και κατάρτιση ψηφοδελτίων από την Εφορευτική Επιτροπή.
- Ψηφοφορία για εκλογή Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.
- Διαλογή ψήφων και έκδοση αποτελέσματος ψηφοφορίας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.):

Κυρία Υπουργέ Εσωτερικών, κ. Αναπληρωτή Υπουργέ Εσωτερικών κ. Γενικό Γραμματέα, φίλε Πρόεδρε της ΕΝΠΕ Απόστολε Τζιτζικώστα, αγαπητοί συνάδελφοι Περιφερειάρχες και μέλη της Γενικής Συνέλευσης, είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή ως Περιφερειάρχης Αττικής να συγκαλώ σήμερα τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της ΕΝΠΕ από την οποία θα προκύψει το νέο Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο της Ένωσής μας, που θα εκπροσωπήσουν για τα επόμενα 5 χρόνια το Β' βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας μας.

Η νέα Διοίκηση της ΕΝΠΕ, αλλά και το σύνολο του αιρετού πολιτικού και διοικητικού προσωπικού των Περιφερειών της χώρας,

καλούμαστε σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη χρονική συγκυρία, ν' ανταποκριθούμε κατ' αρχάς στις προσδοκίες και κυρίως στην εμπιστοσύνη των πολιτών των τοπικών μας κοινωνιών.

Να εργαστούμε σκληρά με διαφάνεια και μεθοδικότητα, να συνεργαστούμε βάζοντας το «εμείς» πάνω απ' το «εγώ» με στόχο να υπηρετήσουμε το κοινό συμφέρον της ελληνικής κοινωνίας. Να σχεδιάσουμε πρωτοβουλίες και να υλοποιήσουμε αποτελεσματικές πολιτικές που θα πάνε την πατρίδα, τις Περιφέρειες και το θεσμό μας μπροστά και μόνο μπροστά.

Η θητεία μας ξεκίνησε πριν από περίπου ενάμιση μήνα. Όμως θεωρώ και ξέρω ότι όλοι θεωρείτε, ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Έχουμε την υποχρέωση να τρέξουμε γρήγορα, υπεύθυνα και κυρίως παραγωγικά ώστε τα επόμενα 5 χρόνια της αυτοδιοικητικής μας θητείας, ν' αποτελέσουν μια περίοδο δημιουργικών ανατροπών αλλά κυρίως σημαντικών μεταρρυθμίσεων.

Και ναι, θεωρώ ότι έφτασε επιτέλους η ώρα να προωθήσουμε τις θεσμικές αλλαγές που θα έπρεπε να έχουν γίνει στη χώρα τις προηγούμενες δεκαετίες. Να περάσουμε σ' ένα νέο μοντέλο λειτουργίας του κράτους με συνεργασίες που θα υπερβαίνουν κομματικά στεγανά και σκοπιμότητες, θα υπερβαίνουν τα όποια ψευδοδιλήμματα του χθες.

Με ξεκάθαρους ρόλους, με κάθετες ευθύνες και αρμοδιότητες μεταξύ όλων των θεσμικών επιπέδων της πολιτείας. Με ένα μοντέλο που θα στηρίζεται στην υπευθυνότητα, θα δίνει έμφαση στην αποτελεσματικότητα, θα προωθεί την πραγματική, την ουσιαστική αποκέντρωση.

Χωρίς επικαλύψεις και μετατόπιση ευθυνών στα δύσκολα, χωρίς τις παλινωδίες του χτες που διαιωνίζουν τη λογική ενός ξεπερασμένου, ενός βραδυκίνητου, ενός γραφειοκρατικού κρατικού μηχανισμού που προκαλεί τελικά μόνο προβλήματα και δε δίνει τις λύσεις που απαιτεί η νέα εποχή και κυρίως οι ίδιοι οι συμπολίτες μας.

Ως εκπρόσωποι του αυτοδιοικητικού θεσμού, του θεσμού που βρίσκεται πιο κοντά από οποιονδήποτε άλλον και επηρεάζει καθοριστικά

την καθημερινότητα των πολιτών, θέλουμε οι ευθύνες και οι λύσεις να έχουν πρόσωπο.

Αγαπητοί συνάδελφοι, έχοντας περάσει μεγάλο μέρος από τη διαδρομή μου στα κοινά, υπηρετώντας τον αυτοδιοικητικό θεσμό, γνωρίζω και όλοι γνωρίζουμε καλά ότι μπορούμε να δώσουμε λύσεις. Ξέρω ότι δε φοβόμαστε την ευθύνη, αντίθετα αγαπάμε την ευθύνη γιατί αγαπάμε το να είμαστε χρήσιμοι.

Όμως για να είμαστε χρήσιμοι και αποτελεσματικοί, δεν αρκεί, ποτέ δεν αρκούσε, η δική μας μόνο βούληση. Είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα ισχυρό, ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική για όλη τη χώρα, για κάθε Περιφέρεια και ειδικότερα για την Περιφέρεια Αττικής που αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση, αφού δεν είναι μόνο η μεγαλύτερη Περιφέρεια της Ελλάδας αλλά και μια από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές Περιφέρειες.

Δεκατρείς Περιφέρειες, δεκατρείς ταυτότητες, δεκατρείς στρατηγικές πολιτικής και προτεραιοτήτων. Συνεκτικές στρατηγικές για την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός ρεαλιστικού σχεδίου έργων και παρεμβάσεων, που θα υποστηρίζεται από επαρκή χρηματοδότηση και θα εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα της χώρας, απέναντι στις τρέχουσες ανάγκες αλλά κυρίως απέναντι στις προκλήσεις και κρίσεις, που να είστε σίγουροι ότι θα κληθούμε να διαχειριστούμε στο άμεσο μέλλον.

Πέρα όμως από το σχεδιασμό, απαιτείται και μια ισχυρή δέσμευση. Δέσμευση πολιτική και ηθική πάνω στο νέο εθνικό και περιφερειακό σχεδιασμό. Με ξεκάθαρα χρονοδιαγράμματα, συγκεκριμένους μηχανισμούς υλοποίησης, σαφή στοχοθεσία, διαφάνεια, διαρκή παρακολούθηση και κυρίως λογοδοσία.

Με προτεραιότητα στην ουσία αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Γιατί στην Ελλάδα του '30 δε μπορεί να γίνεται ανεκτό να υπάρχουν Έλληνες πολλών ταχυτήτων. Όπως δε μπορώ ν' ανεχτώ ότι στη μητροπολιτική Αττική των 4 και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων, θα υπάρχουν πόλεις και πολίτες διαφορετικών ταχυτήτων.

Και ναι, όλοι γνωρίζουμε ότι η σημερινή συγκυρία είναι ευνοϊκή για να προχωρήσουν τα πράγματα μπροστά. Πρόσφατα, πριν λίγες μέρες, στη συνάντηση που είχαμε οι Περιφέρειες της χώρας με τον Πρωθυπουργός της χώρας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πήραμε την ξεκάθαρη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση ναι, έχει τη βούληση να συνεργαστεί με την Αυτοδιοίκηση χωρίς δογματισμούς, με στόχο τη βελτίωση της ζωής των συμπολιτών μας, την ενδυνάμωση της σχέσης των πολιτικών που υλοποιούμε, τη μείωση των ανισοτήτων σε επίπεδο Περιφερειών, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των προκλήσεων από μείζονες, εξωγενείς κρίσεις. Και βέβαια την αποκέντρωση που αποτελεί προϋπόθεση ευημερίας.

Γνωρίζουμε επίσης ότι έχουν εξασφαλιστεί για τα επόμενα χρόνια μέσα από διαφορετικά χρηματοδοτικά προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και από άλλα χρηματοδοτικά, ευρωπαϊκά και εθνικά πρωτόκολλα, σημαντικοί πόροι που πρέπει επιτέλους να δοθούν για έργα τοπικής ανάπτυξης.

Για πρώτη φορά ίσως τα τελευταία 15 χρόνια, η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει τη δυνατότητα να έχει πολλούς πόρους για έργα και παρεμβάσεις που μπορούν ν' αλλάξουν την εικόνα των Περιφερειών και των πόλεων μας και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Κι αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει και δε μπορεί να χαθεί.

Χάσαμε ήδη στο παρελθόν πολλές αντίστοιχες ευκαιρίες. Και δεν ήταν τα χρήματα αυτά που μας έλειψαν, αλλά το μοντέλο ανάπτυξης και ο μηχανισμός αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των χρημάτων αυτών. Ίσως να ήταν και η έλλειψη ενός κεντρικού, μακροπρόθεσμου σχεδιασμού καθώς και το έλλειμμα εμπιστοσύνης σε άλλους θεσμούς, πλην του κεντρικού κράτους, όπως η ίδια η Αυτοδιοίκηση.

Είναι σημαντικό λοιπόν που σήμερα έχουμε μια κυβέρνηση κι έναν Πρωθυπουργό με πραγματική μεταρρυθμιστική ατζέντα, με πρόθεση για τομές, με διάθεση να συγκρουστούμε και ν' αλλάξουμε αυτά που μας πληγώνουν διαχρονικά ως χώρα, που διαθέτουν και ολοκληρωμένη

αναπτυξιακό σχέδιο για το μέλλον, για τη χώρα συνολικά αλλά και κάθε Περιφέρεια ξεχωριστά.

Αλλά κυρίως που έχουν τη βούληση να εμπιστευθούν, να συνεργαστούν με όρους ειλικρίνειας και ισοτιμίας με την Αυτοδιοίκηση και τις Περιφέρειες.

Συμμεριζόμαστε κι εμείς ως Περιφερειάρχες την ανάγκη να προχωρήσουν επιτέλους στη χώρα οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Έχουμε δεσμευτεί ότι θα συνεργαστούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Και είμαστε έτοιμοι, πιστέψτε με, ποτέ δεν ήμαστε πιο έτοιμοι, να συμβάλλουμε δημιουργικά στο θεσμικό και λειτουργικό εκσυγχρονισμό του κράτους και των Οργανισμών μας.

Αντιλαμβανόμαστε ως ευθύνη και όχι ως προνόμιο, να επιδιώξουμε και να πετύχουμε υψηλούς ρυθμούς απορρόφησης και αξιοποίησης των πόρων που θα έχουμε στη διάθεσή μας, διεκδικώντας όμως παράλληλα απ' τη δική μας πλευρά, ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα των πόρων αυτών, ώστε γνωρίζοντας καλύτερα τις τοπικές ανάγκες να τ' αξιοποιήσουμε προς όφελος της ανάπτυξης των Περιφερειών μας.

Όμως το ζήτημα δεν είναι απλά να διεκδικήσουμε και να διαχειριστούμε περισσότερα χρήματα. Ακόμα πιο σημαντικό για εμάς και τους πολίτες των τοπικών μας κοινωνιών, είναι να έχουμε τη δυνατότητα να τ' αξιοποιήσουμε διαθέτοντας ξεκάθαρες και κάθετες αρμοδιότητες. Μακριά από επικαλύψεις, μακριά από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και θεσμικές ασάφειες, που προκαλούν, όχι απλά καθυστερήσεις, αναβολές ή και ματαιώσεις απαραίτητων έργων και παρεμβάσεων, αλλά δυστυχώς πολλές φορές, κοστίζουν απώλειες περιουσιών και ανθρώπινων ζώων.

Και η Αττική έχει, δυστυχώς, όπως και η Θεσσαλία και άλλες περιοχές, πληρώσει πολύ ακριβά τις συνέπειες των ελλείψεων σε αυτό το επίπεδο. Έχω πει πρόσφατα και το εννοώ πέρα για πέρα, ότι στην Αττική είμαστε έτοιμοι ν' αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Κι έχουμε την ισχυρή βούληση να προχωρήσουμε τολμηρά μπροστά. Μητροπολιτικά, διαδημοτικά, υπερτοπικά.

Να δώσουμε ουσιαστικό περιεχόμενο στην έννοια «μητροπολιτικότητα» που μέχρι σήμερα παραμένει απλά μια έννοια σ' ένα θεσμικό πλαίσιο που δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ μα ποτέ στην πράξη. Θεωρούμε ότι η μητροπολιτικότητα, με τις ξεκάθαρες, με τις κάθετες αρμοδιότητες, σε κρίσιμα ζητήματα της καθημερινότητας, είναι το απαραίτητο θεσμικό εργαλείο, παράλληλα με τους αναγκαίους πόρους που θα έχουμε στη διάθεσή μας, το οποίο θα μας διευκολύνει επιτέλους να δώσουμε λύσεις σε όσα μας ταλαιπωρούν.

Επιτέλους όλοι μαζί, κάθε μέρα να κερδίζουμε τη μάχη με το αυτονόητο. Και ειδικά στην Αττική, ζητήματα όπως η διαχείριση των απορριμμάτων για την πλημμυρική προστασία και θωράκιση, οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης, το κυκλοφοριακό, η αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων, η υγεία, η εκπαίδευση, ακόμα και η ίδια η ασφάλεια, δε μπορούν παρά ν' αντιμετωπίζονται σε μητροπολιτικό επίπεδο με μητροπολιτική λογική διαχείρισης.

Αυτό αποδεικνύει η εμπειρία και αυτό το δρόμο ακολουθούν οι ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. Σε όλα τα μεγάλα ζητήματα, μητροπολιτικότητα, νησιωτικότητα, ορεινότητα πρέπει, επιβάλλεται να είναι στοιχεία κατεύθυνσης και οριοθέτησης στη νέα χάρτα της Αυτοδιοίκησης, στο νέο μοντέλο ανάπτυξης της Περιφέρειας. Κι εμείς αυτό το μοντέλο θέλουμε και πρέπει να επενδύσουμε. Χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς δικαιολογίες, αταλάντευτα και κυρίως αδιαπραγμάτευτα.

Θέλουμε να σχεδιάσουμε και να δράσουμε μητροπολιτικά, θέλουμε να δράσουμε υπερτοπικά. Δεν είναι δυνατό σ' ένα κρίσιμο, υπερτοπικό έργο, π.χ. σ' ένα αντιπλημμυρικό έργο προστασίας, η Περιφέρεια να μελετά, το Υπουργείο να αδειοδοτεί, η Αποκεντρωμένη να πιστοποιεί, ο Δήμος να εκτελεί και αν κάτι καθυστερήσει ή πάει στραβά, να ψάχνουμε να βρούμε ποιος φταίει για να του ρίξουμε την ευθύνη.

Αυτό το μοντέλο, πρέπει να βροντοφωνάξουμε όλοι μαζί ότι απέτυχε, γι' αυτό πρέπει να αλλάξει οριστικά και αμετάκλητα. Γιατί ναι, δεν πάει άλλο. Και αυτό το φωνάζουν και οι 13 Περιφέρειες στη χώρα

μας. Και χαίρομαι πάρα πολύ που την άποψή μας την ενστερνίζεται ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση και προωθούν αλλαγές προς την κατεύθυνση αυτή.

Και είμαστε τυχεροί, γιατί τόσο η Υπουργός Εσωτερικών, η Νίκη Κεραμέως, όσο και ο Αναπληρωτής Υπουργός, ο Θεόδωρος Λιβάνιος, δουλεύουν εντατικά και καθημερινά προετοιμάζουν τα νέα θεσμικά εργαλεία ώστε η συνεργασία μεταξύ των Περιφερειών και του κεντρικού κράτους, να είναι ακόμα πιο ουσιαστική. Και η δική μας προσπάθεια ακόμα πιο αποτελεσματική.

Στην Αττική λοιπόν και σε κάθε γωνιά της πατρίδας, πιστέψτε με, όλοι μαζί είμαστε έτοιμοι ν' αναλάβουμε την ευθύνη και απαιτούμε να προχωρήσουμε πλέον με τομές, θα το επαναλάβω, να δράσουμε μητροπολιτικά, διαδημοτικά και υπερτοπικά, για να πραγματοποιήσουμε μεγάλα, γρήγορα και σταθερά βήματα μπροστά προς όφελος όλων των πολιτών και των Δήμων της χώρας, αξιοποιώντας με διαφάνεια και εντιμότητα και το τελευταίο ευρώ που μας εμπιστεύονται.

Ισότιμα, με προτεραιότητα όμως στις γειτονιές με τα μεγαλύτερα ανοιχτά ζητήματα. Με έμφαση στις ομάδες συμπολιτών μας που έχουν πραγματική ανάγκη από την έμπρακτη, καθημερινή στήριξή μας.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, έχω πει ότι ως ενεργός πολίτης αγαπώ την ευθύνη γι' αυτό είμαι έτοιμος να συνεργαστώ, να συνεννοηθώ και να συντονιστώ με όλους, αλλά και να συγκρουστώ εφ' όσον χρειαστεί, αρκεί να πετύχουμε ως Περιφέρεια Αττικής και όλοι μαζί ως ΕΝΠΕ, το μεγάλο μας στόχο: Να είμαστε αποτελεσματικοί και να είμαστε χρήσιμοι. Να δίνουμε λύσεις, να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών που τόσο απλόχερα μας πρόσφεραν στις εκλογές που πέρασαν.

Και κλείνοντας, νιώθω την ανάγκη να τονίσω πως ως Περιφερειάρχης Αττικής, μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους μου Περιφερειάρχες, είμαστε έτοιμοι ν' αναλάβουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για ν' αναβαθμίσουμε υπεύθυνα και τεκμηριωμένα στη συνείδηση των πολιτών, το θεσμό της ίδιας της Περιφέρειας.

Για μας είναι ζήτημα ουσίας ν' αντιληφθούν οι πολίτες σε ποιους τομείς της καθημερινότητάς τους εμπλέκεται η Περιφέρεια και πώς το δικό μας έργο κάνει τη ζωή τους καλύτερη. Θέλουμε και πρέπει να ενδυναμώσουμε την εικόνα της περιφερειακής διακυβέρνησης. Γιατί οι ισχυρές, οι σύγχρονες Περιφέρειες αποτελούν προϋπόθεση για βιώσιμες κοινωνίες και ασφαλείς πόλεις και γειτονιές στις οποίες θα ζουν περήφανοι και αξιοπρεπείς πολίτες.

Και η περηφάνεια, η αξιοπρέπεια, η ευθύνη, το αποτέλεσμα είναι το καθημερινό πατριωτικό στοίχημα και των 13 μας. Είναι η παρακαταθήκη μας στο αύριο. Θα παλέψουμε γι' αυτήν αταλάντευτα, αδιαπραγμάτευτα και κυρίως όλοι μαζί, σε κάθε γωνιά της πατρίδας, σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε Δήμο βάζοντας πάνω και πέρα από οτιδήποτε άλλο την ανάγκη μας να φέρνουμε αποτέλεσμα όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ.

Θα μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό να καλέσω στο βήμα για το δικό της χαιρετισμό, την Υπουργό Εσωτερικών, την κα Νίκη Κεραμέως.

Κυρία Υπουργέ έχετε το λόγο.

Χαιρετισμός Υπουργού Εσωτερικών, κας Νίκης Κεραμέως

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, αγαπητέ Θεοδωρή, αξιότιμε κ. Πρόεδρε της ΕΝΠΕ, αγαπητέ κ. Τζιτζικώστα, αξιότιμες κ. Πρόεδρε της Γενικής Συνέλευσης, κ. Χαρδαλιά, κύριοι Περιφερειάρχες, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ μεγάλη χαρά να είμαι σήμερα εδώ μαζί σας στην έναρξη αυτής της νέας 5ετούς θητείας.

Κι έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, ότι αυτή η Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται μετά από μια άκρως εποικοδομητική συνάντηση που είχαμε την περασμένη Πέμπτη στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Χαρδαλιάς, μια συνάντηση που είχαμε με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και τους 13 εκλεγμένους Περιφερειάρχες της χώρας.

Μια συνάντηση που κράτησε πάνω από δυο ώρες, ο κάθε Περιφερειάρχης είχε τη δυνατότητα να τοποθετηθεί, να θέσει

προβληματισμούς, σκέψεις, προτάσεις και μάλιστα ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε ότι αυτές οι συναντήσεις θα γίνονται ακόμα πιο συχνά, αρκετές φορές το χρόνο, προκειμένου ακριβώς να ενισχυθεί έτι περαιτέρω η πάρα πολύ στενή συνεργασία της κεντρικής κυβέρνησης με τις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Θα είμαι πολύ σύντομη γιατί η μέρα σήμερα είναι αφιερωμένη σ' εσάς, σε μια εξόχως σημαντική δημοκρατική διαδικασία. Τρεις σύντομες σκέψεις μόνο από την πλευρά μου.

Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο: Ξεκινάτε τη νέα σας θητεία μ' ένα θεσμικό πλαίσιο που αφορά τους ΟΤΑ, με Περιφέρειες οι οποίες έχουν γίνει πιο ισχυρές, οι οποίες έχουν περισσότερα εργαλεία, θεσμικά εργαλεία, ψηφιακά εργαλεία, χρηματοδοτικά εργαλεία, με περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό.

Την τελευταία 4ετία έχουν προκηρυχθεί πάνω από 1.860 θέσεις για τις Περιφέρειες και στον προγραμματισμό προσλήψεων του 2024, 328 θέσεις πάνε αποκλειστικά στις Περιφέρειες της χώρας. Εδώ είμαστε για να ενισχύουμε διαρκώς με πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό, το πάρα πολύ πολύτιμο έργο το οποίο καλείστε να φέρετε εις πέρας.

Νέο λοιπόν θεσμικό πλαίσιο στη βάση του νέου νόμου που ψηφίσαμε μαζί με τον κ. Υπουργό πριν από μερικούς μήνες στη Βουλή των Ελλήνων. Και να είστε βέβαιοι ότι η κυβέρνηση θα σταθεί αρωγός σε κάθε σας προσπάθεια, σε κάθε σας βήμα, σ' αυτό το πάρα πολύ σημαντικό έργο που έχετε να επιτελέσετε.

Δεύτερο σημείο: Έκανε μια αναφορά ο κ. Χαρδαλιάς, πράγματι ο Πρωθυπουργός προχθές αναφέρθηκε στα 6.500 έργα που εντάσσονται στα Περιφερειακά Σχέδια Ανάπτυξης στις 13 Περιφέρειες της χώρας. 6.500 έργα που αντιστοιχούν σε πάρα πολλά δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι σ' εξέλιξη και για τα οποία θα συνεργαστούμε πάρα πολύ στενά, προκειμένου ακριβώς να υλοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Και θέλω ν' αναφέρω ένα τρίτο σημείο στο οποίο επίσης έγινε εκτενής αναφορά κατά τη συνάντηση με τον κ. Πρωθυπουργό. Και αυτό

αφορά την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Είναι ένα θέμα το οποίο σας ταλανίζει όλους πάρα πολύ, ταλανίζει τη χώρα μας θα έλεγα, έχουμε πολλά διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης, έχουμε το κεντρικό κράτος, έχουμε τους Φορείς, έχουμε τις Αποκεντρωμένες, έχουμε τις Περιφέρειες, έχουμε τους Δήμους και ευλόγως τίθενται ερωτήματα όπως αυτό που ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς προηγουμένως, σε σχέση με τ' αντιπλημμυρικά έργα.

Θέλω λοιπόν να σας ενημερώσω ότι στη βάση νόμου που εισηγήθηκε ο προκάτοχός μου, ο κ. Μάκης Βορίδης, ο οποίος πλέον νόμος είναι σ' εφαρμογή από τις αρχές του έτους, είναι ο νόμος για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση.

Έχει συγκροτηθεί Συμβούλιο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης το οποίο λειτουργεί σε δύο άξονες. Ποιοι είναι οι δύο άξονες: Άξονας πρώτος: Παίρνουμε έναν-έναν τους Τομείς, όπου θέλουμε ακριβώς να διαλευκάνουμε το τοπίο. Ύδατα, για παράδειγμα, αντιπλημμυρικά έργα, ρέματα. Παίρνουμε λοιπόν έναν-έναν τους τομείς αυτούς και γίνονται εκτενέστερες συναντήσεις εργασίας μαζί με εκπροσώπους από την ΕΝΠΕ, και θα επανέλθω σε αυτό, από την ΚΕΔΕ, από όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, από τη Γενική Γραμματεία της κυβέρνησης, από την Προεδρία της κυβέρνησης, από τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.

Γιατί; Γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία διαπιστώνουμε για παράδειγμα ότι υπάρχουν 4 Φορείς που είναι αρμόδιοι για την έκδοση μιας άδειας. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Πάμε λοιπόν να βρούμε τον βέλτιστο τρόπο κατανομής αρμοδιοτήτων. Είναι και αυτό έργο του Ταμείου Ανάκαμψης το οποίο έχει προχωρήσει, του οποίου η πρώτη φάση ήταν να καταγραφούν όλες οι αρμοδιότητες, τι αρμοδιότητα έχει κάθε Φορέας για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε εν συνεχεία ότι για παράδειγμα, για την έκδοση μιας άδειας, βλέπουμε 4 Φορείς.

Αν δεν καταγράψεις πρώτα, δε μπορείς να διαπιστώσεις πού ακριβώς επιδέχεται βελτίωση το όλο σύστημα. Άρα το πρώτο στάδιο ήταν η καταγραφή, έχει ολοκληρωθεί, είμαστε τώρα στο δεύτερο στάδιο,

παίρνουμε τομέα-τομέα, τα ύδατα είναι ο πρώτος τομέας με τον οποίο ασχολούμαστε, θ' ακολουθήσουν τα δάση, θ' ακολουθήσουν άλλοι τομείς προκειμένου ακριβώς, όλοι μαζί, και το τονίζω αυτό, να μπορέσουμε να καταλήξουμε στη βέλτιστη κατανομή αρμοδιοτήτων.

Εκεί κ. Πρόεδρε, κ. Τζιτζικώστα, κ. Πρόεδρε της Γενικής Συνέλευσης, είναι εξαιρετικά κρίσιμος ο ρόλος της ΕΝΠΕ. Θέλω να το τονίσω. Θέλω να σας παρακαλέσω να φροντίζετε πάντοτε να έχετε εκπρόσωπο σ' αυτές τις συναντήσεις, να έχετε μια Επιτροπή η οποία να μπορεί και με εμπειρογνώμονες να στηρίζει ακριβώς τη συζήτηση αυτή, είναι καθοριστικής σημασίας για να λύσουμε όλοι μαζί αυτά τα ζητήματα αρμοδιότητας.

Άρα ο πρώτος άξονας έχει να κάνει τομέα-τομέα, παίρνουμε όλους τους τομείς, προκειμένου να επιφέρουμε τη βέλτιστη κατανομή αρμοδιοτήτων. Υπάρχει όμως κι ένας δεύτερος άξονας. Κι αυτός έχει να κάνει με το γεγονός ότι το νομοθετικό έργο τρέχει. Οι Υπουργοί φέρνουν νομοσχέδια προς ψήφιση και μπορεί και σ' αυτά τα νομοσχέδια να υπάρχουν κάποιες προτάσεις που ν' αλλάζουν το επίπεδο αρμοδιότητας, να μεταφέρουν αρμοδιότητες από την κεντρική κυβέρνηση στους Δήμους, από τους Δήμους στις Περιφέρειες και ούτω καθ' εξής.

Έχει προβλεφθεί λοιπόν και γι' αυτές τις επιμέρους αλλαγές που προτείνουν οι Υπουργοί και το Υπουργικό Συμβούλιο, να προηγείται μια ad hoc σύσκεψη του Συμβουλίου Πολυεπίπεδης, προκειμένου να εξετάσουμε όλοι μαζί το ζήτημα το συγκεκριμένο, ακόμα και αν είναι εκτός των θεματικών που προανέφερα, προκειμένου καμία νομοθετική πρωτοβουλία να μην προχωρά προτού όλοι μαζί να συζητήσουμε για το ποια είναι η βέλτιστη κατανομή αρμοδιοτήτων.

Εγώ λοιπόν θέλω να κλείσω κ. Πρόεδρε, με τη θερμή παράκληση, όλοι μαζί να συμβάλλουμε ούτως ώστε να κάνουμε πράξη αυτή τη βέλτιστη κατανομή αρμοδιοτήτων. Για να μην είμαστε εδώ σε μια επόμενη Γενική Συνέλευση και να συζητάμε αυτό που είπε ο κ. Χαρδαλιάς ευλόγως προηγουμένως, για το πώς μπορούν φορείς να έχουν παράλληλες

αρμοδιότητες και εν τέλει κανείς να μην ξέρει ποιος είναι ο αρμόδιος για τι.

Και καλά εμείς, οι πολίτες είναι το θέμα. Διότι ό,τι κάνουμε όλοι εμείς εδώ, το κάνουμε για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Κι ο πολίτης πρέπει να ξέρει ποιος φορέας είναι αρμόδιος για τι, πού θ' αναζητήσει τη λύση στο πρόβλημά του.

Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν κ. Πρόεδρε να ευχηθώ πολύ καλή επιτυχία στη συνεδρία τη σημερινή, να σας διαβεβαιώσω ότι η κυβέρνηση θα είναι αρωγός σε κάθε βήμα, σε κάθε Περιφέρεια, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και μαζί νομίζω θα μπορέσουμε να λύσουμε και αυτά τα δυσεπίλυτα προβλήματα που ταλανίζουν τη χώρα μας και την Τοπική Αυτοδιοίκηση συγκεκριμένα, πάρα πολλά χρόνια. Ευχαριστώ πολύ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.):

Να ευχαριστήσουμε την Υπουργό Εσωτερικών, την κα Νίκη Κεραμέως και να καλέσω στο βήμα τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κ. Θεόδωρο Λιβάνιο.

Χαιρετισμός Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών,

κ. Θεόδωρου Λιβάνιου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ:

Κύριε Υπουργέ, κ. Πρόεδρε, μου ήρθε στο μυαλό η φράση του αείμνηστου coach, του Γιάννη Ιωαννίδη ο οποίος ήταν και υποψήφιος Περιφερειάρχης το '14, που έλεγε «τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλι».

Θέλω να ξεκινήσω με θερμές ευχαριστίες στο απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο για τη δουλειά που έκαναν, για τη συνεργασία που είχαμε και είμαι σίγουρος ότι και με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα εκλεγεί σήμερα θα συνεχίσουμε τη στεγνή συνεργασία προκειμένου να λύσουμε τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε όλοι καθημερινά και μιλάμε με όλους πολύ τακτικά, προκειμένου να δούμε πώς μπορούν να λυθούν.

Ξέρετε, οι Περιφέρειες, είναι ο θεσμός ο οποίος δεν έχει δει καθαρές ημέρες από τη μέρα που δημιουργήθηκε. Δημιουργήθηκε πάνω

στην οικονομική κρίση, ακολούθησε τις δυο πρώτες αιτίες, κυρίως η οικονομική κρίση και πάνω που πήγαμε να βγούμε σ' ένα ξέφωτο, αμέσως ήρθε η κρίση της πανδημίας, η ενεργειακή κρίση και αποτέλεσμα ήταν να έχουν κληθεί ν' αντιμετωπίσουν από τα βρεφικά τους βήματα πολύ δύσκολες κρίσεις και θέματα τα οποία δεν ήταν εύκολο ν' αντιμετωπισθούν και ήθελε πολλούς ελιγμούς και στενή συνεργασία.

Σκεπτόμενος την επόμενη θητεία η οποία ξεκίνησε, έχω να σας πω δυο σκέψεις. Η πρώτη σκέψη είναι ότι το πρώτο που μας λείπει και μας λείπει πάρα πολύ είναι να μαζέψουμε, να κωδικοποιήσουμε και να γράψουμε όλες τις αρμοδιότητες, όλο το θεσμικό πλαίσιο σ' έναν ενιαίο κώδικα, τα είπε και πριν η Υπουργός, της Αυτοδιοίκησης, και της Πρωτοβάθμιας και τη Δευτεροβάθμιας.

Από τον τρόπο που εκλέγονται ο Περιφερειακές Αρχές, από τον τρόπο που είναι το σύστημα διακυβέρνησης, από την οικονομική διαχείριση, από τη διαφάνεια, από τη λογοδοσία, όλα αυτά τα οποία χρειάζονται προκειμένου να ξέρετε, να μπορείτε να κάνετε εσείς τη δουλειά σας πιο εύκολα και πάνω σε αυτό το πλαίσιο να σπάσουν αγκυλώσεις, γραφειοκρατικές διαδικασίες οι οποίες αντί να βοηθάνε στην επιτάχυνση του έργου των Περιφερειακών Αρχών, μάλλον το δυσκολεύουν.

Και πρέπει να λύσουμε τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, της Δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης και του κεντρικού κράτους. Να οριοθετηθεί το πλέγμα, να ξεκαθαριστούν οι ρόλοι, να προχωρήσει η καταγραφή όλου του θεσμικού πλαισίου, δε γίνεται να λειτουργούμε ακόμα με τον κώδικα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, 14 χρόνια μετά τη θέσπιση των Περιφερειών.

Δε γίνεται να μην υπάρχει σχεδιασμός ακόμα για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση των Περιφερειών, ακόμα και για την οικονομική διαχείριση και να είναι κολλημένες σε βασιλικά διατάγματα του' 58 τα οποία αφορούσαν Δήμους.

Ξέρετε, οι Περιφέρειες, είναι ίδιες αλλά είναι και τόσο διαφορετικές. Κάθε μία έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Άλλο το Νότιο

Αιγαίο με τα 50 νησιά, άλλο οι δυο Περιφέρειες με τα μεγάλα νησιά, το Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο, άλλο η Θεσσαλία, άλλο η Στερεά Ελλάδα, άλλο η Ήπειρος, άλλο η Δυτική Μακεδονία που έχει ν' αντιμετωπίσει την πρόκληση της απολιγνιτοποίησης, άλλο η Πελοπόννησος και φυσικά άλλο η Κεντρική Μακεδονία που έχει το αστικό κέντρο του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και φυσικά η Αττική στο οποίο καλώς ή κακώς, κατοικεί η μισή Ελλάδα.

Θα κλείσω λέγοντας το εξής: Αυτές οι ιδιαιτερότητες πρέπει να είναι κεντρικά εργαλεία στο σχεδιασμό που θα κάνουμε για το νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να δούμε πώς δε θα ζήσουμε τις δύσκολες στιγμές. Δε θα τις αποφύγουμε, αλλά να είμαστε έτοιμοι για τις επόμενες που θα συμβούν, να είμαστε πιο οργανωμένοι, με πιο ξεκάθαρους ρόλους και με πιο σαφές σχέδιο.

Και εκεί η ευθύνη είναι και της εκάστοτε κυβέρνησης και φυσικά της Δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης, η οποία έρχεται η ώρα και να ωριμάσει και να ζητήσει αυτά που αναλογούν ως κεντρικός βραχίονας της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας.

Οι Περιφέρειες δεν είναι μόνο χρηματοδότες, έχουν ουσιαστικό ρόλο στην υλοποίηση της περιφερειακής στρατηγικής και αυτός ο ρόλος πρέπει να είναι σεβαστός απ' όλους.

Μ' αυτές τις σκέψεις, καλή επιτυχία, και εύχομαι το νέο Συμβούλιο ν' αντιμετωπίσει λιγότερες κρίσεις απ' ό,τι αντιμετώπισε το προηγούμενο. Ευχαριστώ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.):

Κι εμείς το ευχόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών. Ν' αποδεσμεύσουμε την Υπουργό μας, ξέρουμε ότι έχει μια σημαντική υπηρεσιακή συνάντηση.

Να καλέσω στο βήμα τον Πρόεδρο της ΕΝΠΕ, τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, τον Απόστολο Τζιτζικώστα.

**Ομιλία Προέδρου ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κ.
Απόστολου Τζιτζικώστα**

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ:

Κυρία Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, σας καλωσορίζω στη σημερινή πολύ σημαντική αυτή Γενική Συνέλευση.

Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που είμαστε όλοι μαζί σήμερα εδώ, σε μια Γενική Συνέλευση σταθμό για την ΕΝΠΕ. Και τη χαρακτηρίζω, κυρίες και κύριοι «σταθμό», όχι καθ' υπερβολή αλλά απόλυτα συνειδητά, γιατί διεξάγεται σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία που έχει έντονα μεταβατικά χαρακτηριστικά προς μια νέα πολιτική εποχή.

Μια πολιτική εποχή, που αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται σε όλο τον κόσμο αλλά και στη γειτονιά μας, στην Ευρώπη, σε μια περίοδος πολλαπλών και μεγάλων προκλήσεων. Άλλωστε, θα συμφωνήσουμε όλοι φαντάζομαι ότι τα τελευταία χρόνια ο κόσμος άλλαξε. Και θα συνεχίσει ν' αλλάζει και χρειάζονται νέες ιδέες και πολιτικά εργαλεία για τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας.

Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, η Γενική Συνέλευση έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά.

Πρώτον, πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης θητείας, κάτι που δεδομένα της δίνει και απολογιστικό χαρακτήρα. Αποτελεί μία ιδανική ευκαιρία να κοιτάξουμε πίσω και να δούμε πόσα πράγματα πετύχαμε αυτά τα πολύ δύσκολα χρόνια, όπως υπογράμμισε και ο Υπουργός, αλλά και που πρέπει να εστιάσουμε και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό, είναι ότι αποτελεί το βήμα οριοθέτησης του οράματός μας, για τις 13 Περιφέρειες της χώρας, αλλά και τους νέους μας στόχους, τους οποίους μαζί θα διαμορφώσουμε.

Γιατί τελικά, αυτό είναι το σημαντικό, να κοιτάξουμε μπροστά, να κοιτάξουμε στο μέλλον, να είμαστε εμείς οι διαμορφωτές των εξελίξεων. Όπως ακριβώς κάναμε και τα προηγούμενα χρόνια, όπου οι 13

Περιφέρειες, όπως και ολόκληρος ο κόσμος, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με πολλαπλές κρίσεις.

Από την πανδημία και την ανάγκη επανεκκίνησης της οικονομίας, στην κλιματική κρίση και στη δίνη του πολέμου στη γειτονιά μας, που γέννησε με τη σειρά του νέες κρίσεις, όπως η ακρίβεια, ο πληθωρισμός και η ενεργειακή κρίση, με τεράστιες συνέπειες στην οικονομία και την ίδια την κοινωνία.

Μέσα λοιπόν σε αυτό τον ασφυκτικό κλοιό, όπου η «μη κανονικότητα» έγινε ο κανόνας, οι 13 Περιφέρειες της χώρας ανέλαβαν ευθύνες και υλοποίησαν δράσεις που εκτείνονται πέραν της καταστατικής τους αποστολή. Κατάφεραν να σταθούν δίπλα στις τοπικές κοινωνίες, δίπλα στους πολίτες, δίπλα στους συμπολίτες μας που είχαν ανάγκη.

Το κάναμε στην Υγεία, που ήρθε δυστυχώς εμφαντικά στην πρώτη γραμμή λόγω της πανδημίας, όμως με πόρους, σύγχρονα μηχανήματα και προσωπικό, κρατήσαμε όρθιο το σύστημα Υγείας και τα νοσοκομεία μας και υποστηρίξαμε αποτελεσματικά τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους διασώστες, όλους τους ήρωες της πρώτης γραμμής.

Το κάναμε στην οικονομία όπου απλώσαμε ένα πολύ ισχυρό δίκτυο προστασίας με την ενίσχυση χιλιάδων τοπικών επιχειρήσεων και τη διασφάλιση εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Το κάναμε στην κοινωνία, όπου αποδείξαμε ότι είμαστε το πρώτο και κρίσιμο ανάχωμα απέναντι στους κινδύνους που μπορούν να πλήξουν το κοινωνικό σύνολο, εξασφαλίζοντας χιλιάδες δομές αλληλεγγύης για τους αδύναμους συνανθρώπους μας.

Οι κρίσεις λοιπόν αυτές ανέδειξαν με τον πιο emphaticό τρόπο τον σύγχρονο, κρίσιμο ρόλο των Περιφερειών για την κοινωνία, για την οικονομία, για την ίδια τη χώρα. Ένα ρόλο που δεν είναι παθητικός. Δεν είναι ρόλος απλής διαχείρισης. Αλλά είναι ένας ρόλος ενεργού σχεδιασμού και συμμετοχής με καταλυτικό χαρακτήρα και κρίσιμο αποτύπωμα.

Ταυτόχρονα πετύχαμε πολλούς ακόμα σημαντικούς στόχους:

1) Στους πόρους από τα νέα Διαρθρωτικά Ταμεία, η ΕΝΠΕ σε συνεργασία με την κυβέρνηση κατάφερε τα Περιφερειακά Προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ να είναι τα μεγαλύτερα Περιφερειακά Προγράμματα που έχουν εγκριθεί ποτέ στην ιστορία της χώρας.

Έτσι, για πρώτη φορά το 1/3 των πόρων του ΕΣΠΑ είναι στις Περιφέρειες. Και αυτό δεν είναι κάτι που μας χαρίστηκε, αλλά το κερδίσαμε με το σπαθί μας, το κερδίσαμε όλοι μαζί με πολλή δουλειά, με διεκδίκηση, με συνέπεια, με την αποτελεσματικότητα που δείξαμε, με τα έργα που υλοποιήσαμε σε κάθε γωνιά κάθε Περιφέρειας, με την εκτόξευση της απορρόφησης των ευρωπαϊκών πόρων.

Μάλιστα, πέρα από τα μεγαλύτερα Περιφερειακά προγράμματα, πετύχαμε και το δεύτερο στόχο μας αυτά τα χρόνια. Για πρώτη φορά η ΕΝΠΕ, έχουμε χρηματοδότηση απευθείας από ευρωπαϊκούς πόρους, προκειμένου να εφαρμόσουμε οριζόντια και στις 13 Περιφέρειές μας δράσεις του ΕΣΠΑ, με τις οποίες μειώνουμε τη γραφειοκρατία και κάνουμε καλύτερη και ταχύτερη την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ο τρίτος στόχος που κατακτήσαμε αυτά τα χρόνια, είναι το μεγάλο στοίχημα που βάλαμε στην αρχή της προηγούμενης θητείας, κάτω από δύσκολες συνθήκες λόγω πανδημίας, να λειτουργήσουμε με εξωστρέφεια, να πάμε στην ελληνική Περιφέρεια, να είμαστε παρόντες στην ακριτική Ελλάδα, εκεί που χτυπάει πάντα πιο δυνατά η ελληνική καρδιά, εκεί που η σημαία μας κυματίζει πάντα λίγο πιο ψηλά.

Και παρά τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας, βρεθήκαμε από τη δοκιμαζόμενη Βόρεια Εύβοια και την Ήπειρο, έως την ακριτική Ρόδο και το Καστελόριζο. Κι αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τα επόμενα χρόνια. Θα είμαστε παντού σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας.

Ο τέταρτος στόχος που κατακτήσαμε, είναι η κατοχύρωση του ισχυρού ρόλου της ΕΝΠΕ, με συνεχή παραγωγή έργου και συγκεκριμένες προτάσεις, από τις Επιτροπές της Ένωσης Περιφερειών που δημιουργήσαμε, αλλά και με την εδραίωση της σύγχρονης παρουσίας στο διαδίκτυο και σε όλα τα ψηφιακά μέσα και πλατφόρμες. Με την

καθοριστική συμβολή, μέσα από επιχειρήματα και την παρουσία μας στη Βουλή, σε όλα τα σημαντικά νομοσχέδια.

Ενώ, όπου και όποτε χρειάστηκε, βάλαμε φρένο σε ανέφικτες ή και παράλογες απαιτήσεις Υπουργείων, που ήθελαν να ξεφορτωθούν και να ξεφορτώσουν αρμοδιότητες στις Περιφέρειες, χωρίς σχέδιο, χωρίς μελέτη, χωρίς πόρους, αλλά τελικά και χωρίς επιτυχία.

Όμως και πέρα απ' όλα αυτά, η ΕΝΠΕ ήταν στην πρώτη γραμμή για την πατρίδα όποτε την είχε ανάγκη. Φέραμε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα μάσκες και υγειονομικό υλικό στο ξεκίνημα της πανδημίας, όταν οι Περιφέρειές μας δε μπορούσαν να βρουν πουθενά, για να προστατευθούν οι συμπολίτες μας.

Συντονίσαμε ανθρωπιστική βοήθεια σε στιγμές μεγάλων κρίσεων, Θεσσαλία, Βόρεια Εύβοια, ακόμα και στον μεγάλο σεισμό στην Τουρκία.

Και όλα αυτά κυρίες και κύριοι, τα πετύχαμε, ενωμένοι. Γι' αυτό για ακόμα μία φορά, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους απερχόμενους Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ, που με πολλή δουλειά, με διεκδικητικότητα, με αποφασιστικότητα, με ουσιαστικό έργο, συνέβαλλαν καθοριστικά σε όλα αυτά που κάναμε, μέσα σε πρωτόγνωρες συνθήκες.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά τα χρόνια κάναμε πολλή και κρίσιμη δουλειά και στους τομείς που αποτελούν αυτό που είπα στον πρόλογό μου, την τομή μεταξύ μίας εποχής που φεύγει και μίας εποχής που έρχεται.

Η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, το ξερίζωμα της γραφειοκρατίας, η ψηφιακή και ενεργειακή μετάβαση, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, τα μικρά και μεγάλα έργα στις υποδομές, είναι οι προκλήσεις που ήδη αντιμετωπίζουμε. Και εδώ η ματιά μας πρέπει να είναι καθαρή, γιατί δεν έχουμε πολλές ευκαιρίες να πετύχουμε.

Θα έχουμε μία και μόνη ευκαιρία να οδηγήσουμε το τρένο της εξέλιξης, που κινείται με ταχύτητες οι οποίες ήταν αδιανόητες σε άλλες

εποχές. Και οι πολίτες απαιτούν από εμάς ένα πράγμα: Να δίνουμε λύσεις και να είμαστε παραγωγικοί και ουσιαστικοί, χωρίς να μπαίνουμε ως ΕΝΠΕ, σε άγονες αντιπαραθέσεις, χωρίς διαιρέσεις, εξαιρέσεις και διαχωρισμούς.

Το κλειδί λοιπόν είναι η συνεργασία. Η συνεργασία μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας. Η συνεργασία με τους Δήμους της χώρας. Η συνεργασία με τους ελληνικούς αλλά και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, με τους φορείς, με τα Πανεπιστήμια, με τα Επιμελητήρια, με την ίδια την κοινωνία.

Και βέβαια, ιδιαίτερα σημαντική και ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η συνεργασίας και με την κεντρική κυβέρνηση. και πλέον έχουμε όλοι την ωριμότητα ν' αντιληφθούμε ότι με την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση, μας ενώνει ένας κοινός στόχος: Η βελτίωση της ζωής και της ποιότητας της καθημερινότητας των πολιτών και η βιώσιμη ανάπτυξη που δημιουργεί έσοδα, εισόδημα και θέσεις εργασίας.

Και οφείλω να το υπογραμμίσω κυρίες και κύριοι, ότι κατά τη διάρκεια της θητείας που ολοκληρώνεται η συνεργασία της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας με την κυβέρνηση ήταν σε εξαιρετικό επίπεδο, τόσο με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και με τους Υπουργούς.

Και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω σήμερα την Υπουργό Εσωτερικών, τη Νίκη Κεραμέως, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για τα θέματά μας και άμεσο συνεργάτη μας, τον Θεόδωρο Λιβάνιο, αλλά και όλους τους προκατόχους τους στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Είναι μία εξαιρετική συνεργασία, στην οποία έχουμε επενδύσει και χτίσει τα τελευταία χρόνια και η οποία αποδίδει σημαντικούς καρπούς. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε σταθερά σε αυτό το δρόμο της συνεργασίας, γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε σημαντικά βήματα μπροστά μας, που μπορούμε και πρέπει να τα κάνουμε μαζί.

Θέλω όμως εδώ κυρία και κύριε Υπουργέ να είμαι ξεκάθαρος. Τι δε θ' ανεχτούμε τα επόμενα χρόνια. Δε θ' ανεχθούμε να παίρνονται

αποφάσεις, από πλευράς της κυβέρνησης χωρίς τη συμμετοχή της ΕΝΠΕ και των 13 Περιφερειών της χώρας.

Δε θα ανεχθούμε να συνεχίσει αυτό το μπερδεμένο πλαίσιο αρμοδιοτήτων στη χώρα, που δεν επιτρέπει στους πολίτες να ξέρουν ποιοι τελικά έχουν την ευθύνη.

Δε θα ανεχθούμε ν' αναλαμβάνουμε ευθύνες που δε μας αναλογούν. Όπως δε θ' ανεχθούμε να παίρνουμε ευθύνες χωρίς τους αντίστοιχους πόρους για να τις υποστηρίξουμε.

Δε θ' ανεχθούμε να καθυστερήσει περισσότερο η μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση, για να μεταβούμε επιτέλους σε Περιφέρειες, με συγκροτημένο και ολοκληρωμένο σχεδιασμό, με πόρους και ξεκάθαρες αρμοδιότητες.

Γιατί είναι πολύ κρίσιμο και σημαντικό για τις 13 Περιφέρειες της χώρας, η κεντρική Πολιτεία να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες και τα ζητήματα που θέτουμε όλα αυτά τα χρόνια: Όπως οι πόροι που χρειάζονται οι Περιφέρειες, οι οποίοι πρέπει να είναι ανάλογοι των αυξημένων ευθυνών που έχουν έρθει στις Περιφέρειες.

Όπως επίσης, η ανάγκη άμεσης ενίσχυσης των Περιφερειών με προσωπικό. Όπως ακόμα, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, όπου η θέση των 13 Περιφερειών της χώρας είναι ξεκάθαρη, ότι πρέπει να επανέλθει η χρηματοδότηση των Περιφερειών στα επίπεδα που ήταν προ των περικοπών, καθώς με αυτούς τους πόρους χρηματοδοτούμε τις λειτουργικές παρεμβάσεις που μας έχουν μεταφερθεί από την κεντρική Πολιτεία.

Ενώ πρέπει να λυθεί άπαξ δια παντός και να μην ξανασυμβεί το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε για δεύτερη συνεχή χρονιά, το ζήτημα, ουσιαστικά, της καθυστέρησης πληρωμών για τα έργα του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το τελευταίο τρίμηνο του έτους, που οδηγεί σε διακοπή εργασιών. Ξαναλέω, δεν πρέπει να επαναληφθεί.

Όπως επίσης, οι κρατικές ενισχύσεις για τις δημόσιες υποδομές πρέπει να έχουν απλούστερους κανόνες και να γίνονται με

ενιαίο τρόπο για το σύνολο της χώρας. Αλλά, και το υπογραμμίζω για τρίτη φορά, οι αρμοδιότητες, που πρέπει να είναι κάθετες και ξεκάθαρες, για να μπορούμε να λειτουργήσουμε ακόμη σωστά, ακόμα πιο αποτελεσματικά.

Και θέλω φίλες και φίλοι συνάδελφοι εδώ να επισημάνω, ότι το σχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση, το ακούσαμε και από την Υπουργό προηγουμένως, μας βρίσκει σύμφωνους, πρέπει να υπάρξει σύντομα όμως, το ξεκαθάρισμα του ποιος κάνει τι σ' αυτή τη χώρα.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το ζητούμενο. Υπάρχει και ένα ακόμα σημαντικό διακύβευμα, που δεν είναι άλλο από τον κοινό βηματισμό που πρέπει να έχει η χώρα μας, με τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Γιατί πλέον, είναι ολοένα και πιο ξεκάθαρο ότι η δισδιάστατη Ευρώπη, δηλαδή η Ευρώπη των Βρυξελλών και των Εθνικών Κυβερνήσεων, δε μπορεί μόνη της να δώσει πειστικές απαντήσεις.

Χρειάζεται πλέον, μια νέα προσέγγιση διακυβέρνησης, με μια Ευρώπη τριών διαστάσεων, όπου όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, ευρωπαϊκό, εθνικό περιφερειακό, θα δουλεύουν μαζί για να πετύχουμε τους κοινούς μας στόχους.

Αλλωστε, σήμερα φίλες και φίλοι, το 60% των δημόσιων επενδύσεων, το 30% των δημόσιων δαπανών, το 90% των δράσεων για το περιβάλλον, το 60% του προϋπολογισμού και συνολικά το 70% των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποιούνται από τις Περιφέρειες και τους Δήμους.

Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα να τολμήσουμε να κάνουμε στην Ελλάδα το μεγάλο, τολμηρό και ώριμο βήμα, τη μετάβαση από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση που έκλεισε τον κύκλο της, στην Περιφερειακή Διακυβέρνηση που είναι το μοντέλο που ισχύει σήμερα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Για να δημιουργήσουμε επιτέλους στην Ελλάδα ένα σύγχρονο αναπτυξιακό μοντέλο με τις 13 Περιφέρειες στην πρώτη γραμμή, ώστε η

ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε τόπο, σε κάθε οικογένεια, σε κάθε πολίτη, σε όλη την Ελλάδα.

Κυρίες και κύριοι, οι 13 Περιφέρειες είναι η πιο ισχυρή δύναμη για τη δημιουργία της Ελλάδας της επόμενης μέρας. Και θέλω σ' αυτό το σημείο να καλωσορίσω στην ΕΝΠΕ όλους εσάς, τους νεοεκλεγμένους Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους που μαζί θα εργαστούμε τα επόμενα χρόνια για να πετύχουμε ακόμη περισσότερα για τις Περιφέρειές μας, για τους συμπολίτες μας και τελικά για την πατρίδα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, «όπου η ενότητα, εκεί και η νίκη» λέει το γνωστό λατινικό ρητό και δεν είναι η πρώτη φορά που το επικαλούμαι. Γιατί εκεί ακριβώς είναι το κλειδί για όσα θέλουμε να πετύχουμε. Στην ενότητα και τη συνεργασία.

Οι Περιφέρειες έχουμε όλες τις δυνατότητες. Είμαστε ο πρώτος και αδιαμεσολάβητος κρίκος με τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες. Ξέρουμε να ξεπερνάμε εμπόδια, να κινούμαστε πάνω και πέρα από διαχωρισμούς και να επικεντρωνόμαστε στην ουσία: στη λύση των πραγματικών προβλημάτων των πολιτών.

Είμαστε λοιπόν αποφασισμένοι να παίζουμε αυτό το ρόλο που η εποχή η ίδια μας καλεί να επιτελέσουμε. Να γίνουμε η ατμομηχανή μίας αναπτυξιακής πολιτικής που θα ξεκινά από κάτω και θα πηγαίνει προς τα πάνω. Που θα έχει στο επίκεντρο τις τοπικές κοινωνίες και τον άνθρωπο, κάνοντας χρήση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής.

Είμαστε έτοιμοι να αποδείξουμε ότι η αλληλεγγύη προς κάθε συνάνθρωπο μας που έχει ανάγκη, είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Είμαστε έτοιμοι να απλώσουμε ένα δίχτυ προστασίας για όλους και να αποτελέσουμε την αιχμή του δόρατος για βιώσιμη ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη. Οι σύγχρονες λοιπόν, ισχυρές Περιφέρειες είναι και θα παραμείνουν στην πρώτη γραμμή.

Ζητώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την εμπιστοσύνη σας και σας καλώ αυτό το δρόμο όχι απλά να τον βαδίσουμε μαζί, αλλά να τον διαμορφώσουμε μαζί. Δίπλα-δίπλα, σε όλες τις προκλήσεις, σε όλα τα

μέτωπα. Και οι 13 Περιφέρειες της χώρας μαζί. Ως μία. Ως Ένωση Περιφερειών Ελλάδας. Σας ευχαριστώ πολύ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.):

Άρα στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο της ΕΝΠΕ, ν' αποδεσμεύσουμε τους Υπουργούς μας με τις ευχαριστίες μας.

Ν' ανακοινώσω στη Συνέλευση την παρουσία τριών καλών φίλων των Περιφερειών, του Γιάννη Γιώργου, Βουλευτή Χαλκιδικής, πρώην Αντιπεριφερειάρχη, απερχόμενου Γενικού Γραμματέα της ΕΝΠΕ, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, του Θανάση Μπαλέρμπα και του Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και χρόνια Περιφερειακού Συμβούλου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ, του Δημήτρη Μαραβέλια.

Κύριοι συνάδελφοι να προχωρήσουμε λίγο με τα διαδικαστικά τα δικά μας. Να ενημερώσω το Σώμα ότι έχει διαπιστωθεί η απαρτία της Γενικής Συνέλευσης. Συνολικά έχουμε 302 συναδέλφους στους 356, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία νομιμοποίησης διαπίστευσής τους σύνεδροι και να προχωρήσουμε σε δυο σημαντικά βήματα.

Το πρώτο, θέλω τη συναίνεσή σας για να εγκρίνουμε το Πρόγραμμα Εργασιών της Γενικής Συνέλευσης. Προβλέπεται να γίνει μια ψηφοφορία με ανάταση χεριών.

Στις 12 η ώρα θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες στην Εφορευτική Επιτροπή, θα προχωρήσουμε στην εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής, 12 με 1 θα γίνει η κατάθεση των υποψηφιοτήτων στην Εφορευτική Επιτροπή για τα μέλη του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου, 1 με 2 θα έχουμε τις σύντομες τοποθετήσεις των επικεφαλής των Συνδυασμών ή των εκπροσώπων των Συνδυασμών και την κατάρτιση των ψηφοδελτίων, 2 με 5 θα έχουμε την ψηφοφορία για την εκλογή του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου και από τις 5 μέχρι τις 8 ευελπιστούμε να έχει γίνει η διαλογή ψήφων και έκδοση του αποτελέσματος της σχετικής ψηφοφορίας.

**Έγκριση εργασιών από τη Γενική Συνέλευση και εκλογή Εφορευτικής
Επιτροπής**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.):

Θέλω να παρακαλέσω το Σώμα να συναινέσει στο Πρόγραμμα των Εργασιών. Είμαστε όλοι σύμφωνοι;

Διενεργείται ψηφοφορία δι' ανατάσεως της χειρός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.):

Εγκρίνεται ομόφωνα το Πρόγραμμα των Εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

Προχωρούμε στην επόμενη διαδικασία που αφορά στην εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

Θέλω να παρακαλέσω τους συντονιστές των Συνδυασμών που θα συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία, να προτείνουν κάποια ονόματα.

Ο κ. Θανάσης Μαυρομάτης προτείνεται από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, η κα Μυρτώ Κοροβέση προτείνεται από την παράταξη του κ. Ιωακειμίδα, η αγαπητή συνάδελφος από την Αττική, ο κ. Νίκος Λυσσαρίδης προτείνεται από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Προτείνονται επίσης ο κ. Σωκράτης Δωρής και η ο κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος.

Νομίζω συναινούμε όλοι στην 5μελή αυτή Εφορευτική Επιτροπή, αντιπροσωπευτική, έχει προταθεί από όλους τους εμπλεκόμενους.

Διενεργείται ψηφοφορία δι' ανατάσεως της χειρός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.):

Εγκρίνεται ομόφωνα η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής, αποτελούμενης από τους: Θ. Μαυρομάτη, Μ. Κοροβέση, Ν. Λυσσαρίδη, Σ. Δωρή και Π. Σπυρόπουλο.

Ομόφωνα εκλέγεται ο κ. Σπυρόπουλος ως Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Κατάθεση υποψηφιοτήτων στην Εφορευτική Επιτροπή για τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.):

Προχωρούμε στη διαδικασία. Σύμφωνα με τη διαδικασία, προχωρούμε στην κατάθεση υποψηφιοτήτων στην Εφορευτική Επιτροπή για τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου. Για μια ώρα, διακόπτουμε τις εργασίες, προχωρούν οι διαδικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και θα ξεκινήσουμε τις τοποθετήσεις ενός εκπροσώπου από κάθε παράταξη η οποία θα είναι υποψήφια. Ευχαριστώ πολύ.

ΔΙΑΚΟΠΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.):

Κύριοι συνάδελφοι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες κατάρτισης και κατάθεσης των ψηφοδελτίων. Ως εκ τούτου και εκ μέρους της Εφορευτικής, θα σας ενημερώσω ότι έχουμε 4 Συνδυασμούς οι οποίοι κατατέθηκαν με την εξής σειρά:

Περιφερειακό Αυτοδιοικητικό Κίνημα, 5 υποψήφιοι: Ο κ. Αλμπάνης, ο κ. Παπαστεργίου, ο κ. Σκιαδαρέσης, ο κ. Τέλιος και ο κ. Φασουλάκης.

Η Λαϊκή Συσπείρωση, με 10 υποψηφίους: Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήρης, ο κ. Αμπατζής Γιώργος, η κα Γεωργιάδου, ο κ. Καββαδίας, ο κ. Κασίμης, η κα Κυρίτση, ο κ. Μανουσάκης, ο κ. Πετρόπουλος, ο κ. Τσιαπλές και ο κ. Χαβατζάς.

Η Περιφερειακή Συνεργασία με 10 υποψηφίους: Η κα Αυλωνίτου, η κα Γκλέτσου, ο κ. Δανέλης, ο κ. Ιωακειμίδης, ο κ. Λαμπρινίδης, η κα Λογοθέτη, ο κ. Μάκαρης, ο κ. Μηλόπουλος, ο κ. Ράπτης και ο κ. Στέφος.

Οι Σύγχρονες Ισχυρές Περιφέρειες -Απόστολος Τζιτζικώστας, με 13 υποψηφίους: Ο κ. Βερούτης, η κα Καλατζή, ο κ. Λεονταρίτης, η κα

Λιώνη, ο κ. Μαρκόπουλος, ο κ. Μεταξάς, ο κ. Μιχαλάκης, ο κ. Μπονάνος, ο κ. Μπούνιας, ο κ. Περγαντάς, ο κ. Πιτούλης, ο κ. Χατζηκυριαζής και κα Χωριανοπούλου.

Καλή επιτυχία σε όλους. Να προχωρήσουμε σε κάποιες μικτές τοποθετήσεις, πεντάλεπτες, σε σχέση με τους εκπροσώπους των ψηφοδελτίων. Και να παρακαλέσω εκ μέρους της Λαϊκής Συσπείρωσης από την Κεντρική Μακεδονία το συνάδελφο Σωτήρη Αβραμόπουλο να πάρει το λόγο.

**Τοποθετήσεις Συνδυασμών και κατάρτιση ψηφοδελτίων από την
Εφορευτική Επιτροπή.**

ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:

Κυρίες και κύριοι, οι εκλεγμένοι με τη Λαϊκή Συσπείρωση, χαιρετίζουμε τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στις Περιφέρειες που κλιμακώνονται ενόψει της μεγάλης πανελλαδικής απεργίας στις 28 Φλεβάρη και δηλώνουμε και από αυτό το βήμα ότι στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά τους για προσλήψεις, αναβάθμιση των συνθηκών και μέσων εργασίας για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους: Αυξήσεις στους μισθούς.

Χαιρετίζουμε τις μεγάλες κινητοποιήσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων οι οποίοι δίνουν αγώνα επιβίωσης απέναντι στο υψηλό κόστος παραγωγής, απέναντι στην ΚΑΠ και στη στρατηγική της γκριζοπράσινης μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν εφαρμόσει διαδοχικές κυβερνήσεις και στηρίζουν την πλειοψηφία της ΕΝΠΕ και Περιφερειακές Αρχές.

Χαιρετίζουμε όμως και τους φοιτητές, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, όλη την εκπαιδευτική κοινότητα που δίνουν αγώνα απέναντι στα ιδιωτικά Πανεπιστήμια για πραγματικά δημόσια και δωρεάν Παιδεία, για να έχουν πτυχία με αξία και αύριο δουλειά με δικαιώματα.

Ο δρόμος του αγώνα στην προοπτική των μεγάλων ριζικών αλλαγών που έχει ανάγκη ο τόπος, είναι η μόνη επιλογή για να βελτιωθεί η κατάσταση για την κοινωνική πλειοψηφία και όχι φυσικά, η αναμονή

από κυβερνήσεις και Περιφερειακές Αρχές ότι δήθεν θα λύσουν τα προβλήματα που οι ίδιοι δημιουργούν με την πολιτική τους.

Σε αυτό το συμπέρασμα οδηγούμαστε και αν εξετάσουμε όλη την πορεία των Περιφερειών, από την προηγούμενη εκλογοαπολογιστική συνέλευση της ΕΝΠΕ το 2019. Τα μεγάλα λόγια για Περιφέρειες που βρίσκονται δίπλα στον πολίτη, πιο φιλικές στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, θάφτηκαν στα λασπόνερα από τις πλημμύρες και στις καταστροφές, κήκαν στις πυρκαγιές.

Οι δήθεν «πράσινες» εξαγγελίες κατέρρευσαν από την επέλαση τεράστιων αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων που συνοδεύονται από πλήθος περιβαλλοντικών προβλημάτων και την όξυνση της ενεργειακής φτώχιας στο πλαίσιο της λεγόμενης απελευθέρωσης ενέργειας.

Όπως κατέρρευσαν και από τη συνεχιζόμενη βιομηχανική ρύπανση, την προωθούμενη καύση απορριμμάτων από τη Δυτική Αττική και τη Δυτική Αθήνα μέχρι τη Δυτική Θεσσαλονίκη και το Βόλο όπου οι κάτοικοι δε μπορούν να πάρουν ανάσα.

Παρά την έντεχνη προσπάθεια πλειοψηφίας της ΕΝΠΕ και Περιφερειακών Αρχών να παρουσιαστούν ότι διεκδικούν από την κεντρική εξουσία, ότι έχουν περιορισμένη ή και καμιά ευθύνη για τα προβλήματα, ότι κάνουν ό,τι μπορούν, η πραγματικότητα είναι συγκεκριμένη.

Είναι δεδομένες κατά τη γνώμη μας οι πολιτικές ευθύνες Περιφερειακών Συνδυασμών και Διοικήσεων που αποτελούνται από στελέχη κομμάτων, εφ' όσον στηρίζουν τις κεντρικές στρατηγικές κατευθύνσεις για την ενίσχυση της κερδοφορίας των λίγων, που οξύνουν τα προβλήματα για το λαό.

Έτσι όμως, οδηγούμαστε στην υποχρηματοδότηση έργων αναγκαίων για το λαό, ενώ το χρήμα ρέει άφθονο για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Είναι τεράστιες οι ευθύνες όσων καθισχύαζαν τον κόσμο, ιδιαίτερα πριν την τεράστια καταστροφή στη Θεσσαλία, για το επίπεδο των υποδομών, για την ετοιμότητα της Πολιτικής Προστασίας,

ενώ ταυτόχρονα διαφήμιζαν αυτονόητες παρεμβάσεις και ορισμένα αποσπασματικά έργα ως κοσμογονία.

Έχουν ευθύνη όμως οι Περιφερειακές Διοικήσεις και γιατί ποτέ δε διεκδίκησαν αγωνιστικά, αύξηση της χρηματοδότησης και ουσιαστικά μέτρα απέναντι στην υποστελέχωση. Συμφωνείτε άλλωστε, κυρίες και κύριοι της πλειοψηφίας της ΕΝΠΕ, στη μετατροπή των Υπηρεσιών σε γραφειοκρατικούς μηχανισμούς διοχέτευσης χρήματος σε εργολάβους και προμηθευτές που αναλαμβάνουν ακόμα και στοιχειώδεις υπηρεσίες από τη λειτουργία των κτιρίων μέχρι τους καθαρισμούς των ρεμάτων, τον ηλεκτροφωτισμό των δρόμων κτλ.

Σε γενικές γραμμές οι Περιφέρειες αποτελούν τμήμα του ενιαίου αντιλαϊκού αστικού κρατικού μηχανισμού με πλήθος κρίσιμων αρμοδιοτήτων αλλά και ειδικό καταμερισμό στην προώθηση των κεντρικών πολιτικών επιλογών.

Διοικητικές μεταρρυθμίσεις και ψηφιοποίηση δεν αλλάζουν το χαρακτήρα του κράτους που είναι πολύ ικανό στο να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων αλλά εχθρικό απέναντι στην κοινωνική πλειοψηφία. Αυτό αποκαλύπτεται από την τραγική κατάσταση στην Παιδεία και στην Υγεία, στην Πολιτική Προστασία αλλά και σε άλλους τομείς.

Καμιά μεταφορά αρμοδιοτήτων, όπως αποκαλύπτει η ίδια η πορεία της Τοπικής και Περιφερειακής Διοίκησης από τον "Καλλικράτη" μέχρι και σήμερα, δε βελτίωσε την κατάσταση των εργαζομένων αλλά και το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών για το λαό. Όλη αυτή η πορεία συνοδεύτηκε από αύξηση της τοπικής φορολογίας, από ενίσχυση της ανταποδοτικότητας στις Υπηρεσίες, από ελαστικές μορφές απασχόλησης.

Αποδεικνύεται ξανά και ξανά ότι η περιβόητη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση επί της ουσίας είναι η πολυεπίπεδη στήριξη της κερδοφορίας των λίγων και προώθηση μιας αντιλαϊκής πολιτικής.

Ας δούμε όμως και κάπως πιο συγκεκριμένα το λεγόμενο αναπτυξιακό πυλώνα των Περιφερειών, δηλαδή τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ για τα οποία οι Περιφερειάρχες

διαθέτουν υπερεξουσίες και τα εκλεγμένα Περιφερειακά Συμβούλια ούτε καν ενημέρωση.

Οι λεγόμενοι ευρωπαϊκοί πόροι προέρχονται από την κλοπή του πλούτου που παράγουν οι εργαζόμενοι και τη φοροληστεία που υφίσταται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ο πακτωλός χρημάτων από Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα του επιχειρησιακά από το Ταμείο Ανάκαμψης και τον κρατικό προϋπολογισμό, κατευθύνεται βασικά στους επιχειρηματικούς ομίλους με προτεραιότητα της λεγόμενης Πράσινης και Ψηφιακής Μετάβασης για τη στήριξη της κερδοφορίας τους.

Μονοπώλια και μεγάλες επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους καταγράφουν ιστορικά κέρδη, αποκαλύπτονται και με αυτό τον τρόπο ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από τις διακηρύξεις που επαναλαμβάνονται μονότονα περί ανάπτυξης για όλους.

Την ίδια ώρα, η κοινωνική λαϊκή πλειοψηφία από τα κονδύλια του κεντρικού και των περιφερειακών ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης λαμβάνει πραγματικά ψίχουλα τα οποία κατευθύνονται κυρίως προς την ακραία φτώχεια, προς τη ληξιπρόθεσμη κατάρτιση, προς κάποιες ανεπαρκείς Κοινωνικές Υπηρεσίες.

Όσα απαραίτητα έργα και υποδομές υλοποιούνται, καθυστερούν, είναι ελάχιστα μπροστά στις μεγάλες ανάγκες ενώ ταυτόχρονα ο λαός μας τα χρυσοπληρώνει. Όλα τα παραπάνω συνοδεύονται από αντιλαϊκά προαπαιτούμενα όπως η προώθηση της πιο ευέλικτης εργασίας, η ένταση των πλειστηριασμών, οι ιδιωτικοποιήσεις, περαιτέρω εμπορευματοποίηση όπως γίνεται στον τομέα του νερού με την απόπειρα συγχώνευσης των ΔΕΥΑ όπου εκεί αντιδρούν και οι εργαζόμενοι και όχι μόνο αυτοί.

Τελικά η προσπάθεια διαμόρφωσης μιας εικονικής πραγματικότητας για Περιφέρειες που δήθεν αλλάζουν προς όφελος των καθηκόντων τους με εργαλείο την απορροφητικότητα, καταρρέει στο έδαφος μιας σκληρής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν οι μισθωτοί, οι απασχολούμενοι και οι βιοπαλαιστές αγρότες.

Στον αντίποδα όλης αυτής της πραγματικά δύσκολης κατάστασης για το λαό και της στρατηγικής συμφωνίας όλων των άλλων δυνάμεων κινούνται ο θέσεις και η δράση, οι παρεμβάσεις των Περιφερειακών Συμβούλων της Λαϊκής Συσπείρωσης.

Όλα τα τελευταία χρόνια στηρίξαμε κινητοποιήσεις και δίκαια αιτήματα, αποκαλύψαμε σχεδιασμούς, αναδείξαμε προβλήματα, πιάσαμε για λύσεις προς όφελος του λαού. Σε αυτό το δρόμο συνεχίζουμε με περισσότερες δυνάμεις μετά τα τελευταία εκλογικά αποτελέσματα, να στηρίζουμε ένα αγωνιστικό πλαίσιο διεκδίκησης για να βελτιωθεί πραγματικά η κατάσταση για τους πολλούς.

Για αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας. Για να κατευθυνθούν οι κοινοτικές χρηματοδοτήσεις σε τομείς που θα δώσουν έστω και μερική, προσωρινή ανακούφιση κόντρα στους σχεδιασμούς ομίλων, Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαδοχικών κυβερνήσεων.

Για να τεθούν σε προτεραιότητα και να υλοποιηθούν αναγκαία έργα για τις λαϊκές ανάγκες όπως έργα Πολιτικής Προστασίας, αντιπλημμυρικά και άλλα, ανάπτυξης υποδομών Παιδείας και Υγεία, έργα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, στήριξης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, πραγματικής προστασίας του περιβάλλοντος και αξιοποίησης και επέκτασης των ελεύθερων χώρων στις πόλεις μας.

Το πραγματικό δίλημμα λοιπόν δεν είναι ναι ή όχι στην ανάπτυξη, αλλά ανάπτυξη για ποιον, με ποιους όρους και προϋποθέσεις, για τους λίγους ή για το λαό.

Σε κάθε περίπτωση, ούτε ισόρροπη ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί ούτε μπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή περιφερειακή πολιτική, όταν η γενικότερη πολιτική παραμένει αντιλαϊκή.

Για να κατοχυρωθεί ένα πολύ ανώτερο επίπεδο ζωής, για του εργαζομένους, για ν' απελευθερωθούν οι μεγάλες, αναξιοποίητες παραγωγικές δυνατότητες των Περιφερειών μας, απαιτούνται ριζικές αλλαγές σε επίπεδο εξουσίας και οικονομίας, ένας πραγματικά ριζικά

διαφορετικός δρόμος ανάπτυξης με γνώμονα την κοινωνική ευημερία και όχι το καπιταλιστικό κέρδος.

Γι' αυτή την ελπιδοφόρα προοπτική, για να πάρουν, η εργατική τάξη, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι βιοπαλαιστές αγρότες την κατάσταση στα χέρια τους, οι εκλεγμένοι με τη Λαϊκή Συσπείρωση Περιφέρειας, δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις. Ευχαριστώ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.):

Ευχαριστούμε τον κ. Αβραμόπουλο. Ανακοινώνονται οι υποψηφιότητες για το Εποπτικό Συμβούλιο: Ο κ. Σουλούκος, ο κ. Βενετάτος, η κα Θωμά, ο κ. Γαβριήλ Αβραμίδης, ο κ. Ζανετίδης, ο κ. Κοντογιάννης, ο κ. Κοντός, η κα Μαυρίδου, η κα Μπαχαρίδου, η κα Σίμου και ο κ. Ψαθάς. Καλή επιτυχία συνάδελφοι.

Να δώσω το λόγο στον αγαπητό συνάδελφο από την Αττική και επικεφαλής του Αττικού Κύκλου, ο οποίος είναι υποψήφιος με την Περιφερειακή Συνεργασία, τον κ. Γιώργο Ιωακειμίδα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ:

Καλησπέρα. Πρώτη μου φορά στη Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ, παρ' ό,τι έχω μια μεγάλη πορεία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, 41 χρόνια. υποθέτω ότι μπορεί να είμαι και ο πιο παλιός, πρωτοεκλέχθηκα το '82 και από το '94 είμαι Δήμαρχος.

Γιατί τα λέω όλα αυτά: Γιατί αυτά τα σχεδόν 30 χρόνια που είμαι Δήμαρχος, η Ελλάδα άλλαξε. Η Αυτοδιοίκηση άλλαξε; Και πόσο; Είναι το ερώτημα που πρέπει ν' απαντήσουμε σήμερα. Μέχρι το '94 ο Νομάρχης ήταν διορισμένος. Για πρώτη φορά εκλέξαμε Νομάρχη το '94, που εκλέχθηκα κι εγώ. Και μετά από 16 χρόνια φτάσαμε στην Περιφέρεια.

Όλα αυτά μοιάζουν με πρόοδο και ενδεχομένως να είναι, όμως αυτή η πρόοδος συνάδει με τον τρόπο που έχουν τρέξει τα πράγματα πανευρωπαϊκά και παγκόσμια; Το προλαβαίνουμε; Το καλύψατε το χαμένο έδαφος; Κατά την άποψή μου όχι. Και όταν ήταν διορισμένος ο Νομάρχης και όταν εκλέχθηκε ο Νομάρχης, και τώρα που εκλέγουμε Περιφερειάρχες, έχουν τον πρώτο λόγο στο πού θα δώσουν τα έργα στους Δήμους οι Περιφερειάρχες; Μάλιστα. Με όποιον τρόπο θέλουν; Μάλιστα. Είναι

σωστό; Όχι κατά την άποψή μου, για να μιλήσω από πλευράς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μπορεί δηλαδή ο κάθε Περιφερειάρχης να λέει, και το είδαμε στην Αττική τα προηγούμενα χρόνια, «ο Δήμος της Αθήνας 3,4 εκατομμύρια έργα κι όλα και ο Δήμος X 100 ή 150 εκατομμύρια γιατί έτσι θέλει; Όταν το Υπουργείο Εσωτερικών έφτιαξε έναν αλγόριθμο που δίνει στους Δήμους έργα ανάλογα με το μέγεθός τους, οι Περιφέρειες δεν πρέπει να κάνουν κάτι αντίστοιχο;

Δε θα ήταν πολύ πιο σωστό και δε θα όριζε καλύτερα τη θέση του Δημάρχου απέναντι στην Περιφέρεια; Δε θα τον απελευθέρωνε; Ναι. Το θέλουμε; Μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί να το θέλουμε. Εγώ το έχω προτείνει στον Νίκο Χαρδαλιά, να είναι ο πρώτος που θα το κάνει ώστε πραγματικά να πούμε ότι στην Αττική το κάναμε μ' έναν τέτοιο τρόπο, για εμάς ήταν η προεκλογική μας διακήρυξη.

Ποιος είναι ο ρόλος της Περιφέρειας; Την έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα ποτέ συνολικά; Αν θέλετε, κατά την άποψή μας, ο ρόλος της Περιφέρειας είναι η καρδιά ανάμεσα στο μυαλό και στο σώμα. Τι σημαίνει αυτό; Το μυαλό είναι η κεντρική Διοίκηση που νομοθετεί, αυτός που πράττει είναι ο Δήμος, η περιφέρεια είναι ενδιάμεσως σ' αυτά τα δύο.

Άρα τι θα έπρεπε να έχουμε; Σχεδιάζει η πολιτεία και μέσω της Περιφέρειας και του κομματιού που έχει, υλοποιούν οι Δήμοι. Τι θα έπρεπε λοιπόν; Εμείς να παίρνουμε αυτό που βγάζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, σαν Περιφέρεια μιλάω πλέον, σε πλήρη επαφή μαζί τους και όποτε χρειάζεται να το ανεβάζουμε προς τα πάνω. Και το ανάποδο, από πάνω προς τα κάτω.

Αυτός είναι ο ρόλος της Περιφέρειας. Δεν είναι ένας θεσμός ανεξάρτητος στο πουθενά που πράττει με τον τρόπο που αυτός αντιλαμβάνεται. Πρέπει να παίζει αυτό το ρόλο. Αν παίξουμε αυτό το ρόλο πραγματικά θα έχουμε ένα μοντέλο κράτους και είναι αναγκαίο η Περιφέρεια να βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία, που θα πάψει να είναι συγκεντρωτικό, αυταρχικό και γραφειοκρατικό.

Ένα μοντέλο που είναι απόλυτα ξεπερασμένο, αυτό είναι το μοντέλο του σημερινού κράτους. Το έχουν τελειώσει έτσι κι αλλιώς, η τεχνολογία, οι ανάγκες και το παγκόσμιο περιβάλλον.

Αν η Αυτοδιοίκηση της χώρας και οι πολίτες έχουν ανάγκη από βαθιές αλλαγές, αν όχι τώρα πότε; Αν δεν πιέσουμε εμείς, ποιοι; Είναι το ερώτημα. Είμαστε σ' έναν καινούργιο αιώνα, σε μια καινούργια επανάσταση που αλλάζει καθημερινά τα πράγματα η τεχνολογική και οφείλουμε ν' ανταποκριθούμε άμεσα σε όλα αυτά.

Εκεί λοιπόν, πρέπει να παίζουμε το ρόλο μας και να παίζουμε το ρόλο μας χωρίς καθυστερήσεις. Και το ζητούμενο, επιτρέψτε μου, δεν είναι η επανεκλογή του καθενός μας. το ζητούμενο είναι να είμαστε χρήσιμοι για τη χώρα. Αυτό έχει ανάγκη η χώρα και το έχει πάρα πολύ ανάγκη.

Το ζητούμενο είναι να λειτουργήσουμε δημοκρατικά, να βάλουμε τον πολίτη να είναι συμμετοχος στη διαδικασία αυτή. Να νιώσει ο πολίτης ότι πραγματικά μπορεί να μιλάει και με την Περιφέρεια, πράγμα που δεν το έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα. ο πολίτης νιώθει το Δήμο, δε νιώθει καμία επαφή με την Περιφέρεια. Αυτό πρέπει κάποτε ν' αλλάξει.

Έχουμε να κάνουμε με μια κεντρική εξουσία που ανεξαρτήτως χρώματος, ποτέ δεν ευνόησε και δεν ήταν φιλική στην Αυτοδιοίκηση. Η εξουσία η κεντρική πάντα βλέπει την Αυτοδιοίκηση ανταγωνιστικά, είτε τον Α' είτε τον Β' βαθμό.

Σκεφτείτε ότι για τους Περιφέρειες, δε θα μπορέσουν να είναι υποψήφιοι όταν το αποφασίσουν, διότι θεωρείται ότι κάνουν υπέρβαση της θέσεώς τους να πάνε στο κεντρικό πολιτικό σύστημα. Για τους Δημάρχους επίσης δε θέλουν να ευδοκιμήσουν διότι πάλι υπάρχει ο φόβος ότι θα φάνε τη θέση των τοπικών Βουλευτών.

Με κάθε τρόπο λοιπόν, η Αυτοδιοίκηση μένει κάτω γιατί το κεντρικό πολιτικό σύστημα όπως είπα και πριν, ανεξαρτήτως χρώματος, δε βολεύεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και με την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση να της δώσει ρόλο, χρήματα, προσωπικό.

Σε αυτή τη λογική λοιπόν, πρέπει να δούμε με διαφορετικό τρόπο μερικά πράγματα. Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός για τη σημερινή εποχή, είναι ό,τι ήταν στο παρελθόν οι οδικές αρτηρίες. Αυτές βοηθούσαν την επικοινωνία. Σήμερα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας ν' αναπτύξουμε και να εξελίξουμε όσο γίνεται αυτό το κομμάτι.

Η έγνοια μας για την κλιματική αλλαγή είναι ενδεχομένως το πιο σοβαρό που έχουμε μπροστά μας. Για σκεφτείτε, μέσα σ' ένα καλοκαίρι είδαμε τη Θεσσαλία, τη Ρόδο, την Αττική και τη Θράκη είτε να πνίγονται είτε να καίγονται. Σ' ένα χρόνο, σ' ένα καλοκαίρι.

Όταν έγινε το Μάτι και πριν η Μάντρα, θεωρήσαμε ότι είναι τυχαία γεγονότα. Ήταν η αρχή της κλιματικής αλλαγής και τότε θεωρήσανε κάποιοι ότι μπορούμε να κατηγορήσουμε Περιφερειάρχες ή Δημάρχους για δικές τους ευθύνες. Μη αντιλαμβανόμενο ότι αυτό θα το πληρώσουμε όλοι.

Διότι όταν ανοίγει ένας δρόμος και λέει «εσύ φταις» και αυτός που φταις είσαι ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης, έρχεται κι η δική σου σειρά. Δεν τελειώνει αυτό. Αυτό λοιπόν δεν το είδαμε, δεν το αντιληφθήκαμε, σιώπησε το σύστημα, βόλεψε το κράτος αυτό, γιατί το κράτος πάντα το βολεύει να φταίνε οι Δήμαρχες και οι Περιφερειάρχες και αυτό να είναι στο απυρόβλητο.

Είναι τραγικό λοιπόν αυτό που συνέβη και είναι τραγικό αυτό που έρχεται. Διότι η κλιματική αλλαγή ξεκίνησε εκεί κι έρχεται όλο και με περισσότερο επιταχυνόμενους ρυθμούς. Η κλιματική αλλαγή δε θα μπει τώρα, είναι μέσα στο σπίτι μας καιρό.

Άρα σ' αυτή τη θητεία, στα χρόνια όσοι ασκείται διοίκηση, θα βρείτε πολύ δύσκολα πράγματα μπροστά σας. Εκεί λοιπόν οφείλουμε να είμαστε συσπειρωμένοι ως Αυτοδιοίκηση στο κομμάτι των δικών μας ευθυνών και των ευθυνών των άλλων.

Εγώ δε λέω ότι η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση τα έχει κάνει όλα καλά, αλλά δε μπορεί για όλα σ' αυτή τη χώρα να φταίνε οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, διάολε... Έγιναν οι πυρκαγιές και ψάχναμε να βρούμε αν καθάρισαν οι Δήμαρχοι τα οικόπεδα, λες και καμία πυρκαγιά ξεκίνησε

μέσα από την πόλη και έκαψε τον κόσμο. Όλες οι πυρκαγιές ξεκινούν από το βουνό και αυτό δεν είναι υπόθεση ούτε της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης ούτε της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αλλά πάντα σκοπεύουμε να διαχέεται η αλήθεια και να μπερδεύεται ο πολίτης. Ο κ. Κικίλιας έκανε μια ανακοίνωση, πως για τα ρέματα στην Αττική είναι υπεύθυνη η Περιφέρεια και οι 26 Δήμοι. Από πού κι ως πού οι Δήμοι έχουν ευθύνη γι' αυτό; Τι κάνει; Φυλάει τα νότια του με την έννοια πως αν συμβεί το κακό, εγώ θα πω «τους το είχα πει». Τους το είχες πει, ποιανού αρμοδιότητα ήταν αυτό; Και με ποιον τρόπο λύθηκε;

Σε όλα αυτά λοιπόν πρέπει να έχουμε λόγο, πρέπει ν' αντιδράσουμε. Πρέπει να δουλέψουμε μ' έναν τρόπο που να έχει ο καθένας τις δικές του ευθύνες.

Κι επειδή η κλιματική αλλαγή είπα ότι χτυπάει την πόρτα μας, η κλιματική αλλαγή δεν έχει να κάνει με τους πιγκουίνους, κι αν θα λιώσουν τα παγόβουνα και αν θα χάσουν μερικές χιλιάδες πιγκουίνοι την τροφή τους. Η κλιματική αλλαγή έχει να κάνει με όλους μας, είναι εδώ.

Σκεφτείτε ότι μόλις 5 χώρες εκπέμπουν το 60% των παγκοσμίων εκπομπών αερίων. 5 χώρες, το 60%. 20 πολυεθνικές, παράγουν το 35% των αερίων που πνίγουν τον κόσμο. Αυτά είναι τα νούμερα, που είναι τρομακτικά.

Πρέπει λοιπόν να νοιαστούμε πάρα πολύ γι' αυτό το κομμάτι. Να νοιαστούμε για να σώσουμε τους πολίτες μας πρώτα απ' όλα και τον εαυτό μας δευτερευόντως. Διότι οι ευθύνες θα καταλογισθούν εδώ. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να τρέξουμε σε αυτό το κομμάτι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δουλέψουμε σε αυτό το κομμάτι με προτεραιότητα των πόρων εδώ, ακριβώς, να μη βρεθούμε στην κατάσταση που έχει ήδη έρθει, να είμαστε πίσω.

Άκουσα την Υπουργό που μίλησε ότι κάναμε μια Επιτροπή για καταγραφή αρμοδιοτήτων. Μα Χριστέ μου, το '24 ψάχνουμε ακόμα τις αρμοδιότητες; Είναι δυνατόν; Κάναμε Επιτροπή για να δει τις

αρμοδιότητες του καθενός και ν' αποφασίσει μετά ποιος θα κάνει τι. Έλα Χριστέ και Παναγιά...

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.):

Συγγνώμη που σας διακόπτω, πρέπει ν' αποδεσμεύσουμε την Εφορευτική Επιτροπή για να προετοιμάσει λιγάκι τα ψηφοδέλτια και τις κάλπες και ολοκληρώνετε σιγά-σιγά.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ:

Στις εκλογές για την Περιφέρεια Αττικής, είχαμε το σύνθημα: «Τολμηρά, σταθερά μπροστά, με δικαιοσύνη για όλους και δικαιοσύνη στην Περιφέρεια». Ήταν τα συνθήματα των τριών μεγάλων κομμάτων που τα κάναμε ένα. Που θα μπορούσαν να ήταν είναι ένα. Και αυτός είναι ο δικός μας ρόλος.

Γιατί η Αυτοδιοίκηση είναι πολλών κομμάτων, πολλών χρωμάτων και έτσι πρέπει να λειτουργήσουμε. Είμαι βαθιά και αμετάκλητα αυτοδιοικητικός. Βρήκα στην Αυτοδιοίκηση την ουσία της δημόσιας προσφοράς που οι πολίτες την επιστρέφουν πολλαπλά και απλόχερα.

Είναι για μένα η χαρά, το νόημα και το κουράγιο ν' ασχολείσαι με τα δημόσια πράγματα, σε κάνει να αισθάνεσαι άνθρωπος. Ακριβώς γιατί τόσα πολλά χρόνια στην Αυτοδιοίκηση έμαθα τι σημαίνει συνεργασία, πώς χτίζεται η συναίνεση και γιατί μια δημοκρατία με χαρακώματα στην καθημερινότητα είναι αποτελεσματική και ευάλωτη.

Επίσης έμαθα ότι χωρίς έγνοια για τους αδύναμους, η αξιοπρέπεια του ανθρώπου δεν εξασφαλίζεται, άρα όλα τ' άλλα πάνε περίπατο. Έμαθα την περηφάνια μου, να μη φιλώ χέρια, να μη γονατίζω, να διεκδικώ το δίκιο μου και τα επιχειρήματά μου.

Έμαθα, ότι αν θέλω να στέκομαι δημόσια, πρέπει να έχω ειλικρίνεια, αξιοπρέπεια, εντιμότητα. Γιατί δεν εκπροσωπώ εμένα, εκπροσωπώ αρχές, αξίες και οράματα συλλογικά που χτίστηκαν με αγώνες και θυσίες. Οράματα που επιτρέπουν στους πολίτες να ελπίζουν, να φτιάχνουν τα όνειρά τους.

Όποιος παίζει με τα όνειρα και τις ελπίδες των πολιτών, για μένα δεν έχει θέση στο δημόσιο βίο. Όσα ταλέντα και αν διαθέτει.

Θέλω πριν τελειώσω να σας δείξω αυτό. Λέει, δεν είναι μια άσκηση, είναι το πρόγραμμα που έφτιαξε η Βαρκελώνη, 15/1/2020, τέσσερα χρόνια πριν, για την κλιματική αλλαγή.

Έχει κάνει ένα πλήρες πρόγραμμα που περιέχει, αλλαγή του αστικού μοντέλου, αλλαγή του μοντέλου κινητικότητας και υποδομών, αλλαγή του ενεργειακού μοντέλου, αλλαγή οικονομικού μοντέλου, αλλαγή του μοντέλου κατανάλωσης και αποβλήτων, αλλαγή του μοντέλου διατροφής, αλλαγή πολιτιστικού και εκπαιδευτικού μοντέλου.

Αν θέλουμε πραγματικά ν' αλλάξουμε τα πράγματα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά μαζί. Θεωρώ ότι με αυτή τη λογική, πρέπει να δουλέψουμε.

Σας καλώ σε αυτή την κατεύθυνση να κινηθούμε και σας καλώ να υπερψηφίσετε την παράταξή μας, διότι εμείς δεν έχουμε μια λογική αντιπολίτευσης. Έχουμε μια λογική που λέει ναι σε ό,τι θεωρούμε σωστό και όχι σε ό,τι θεωρούμε λάθος.

Με αυτό τον τρόπο πορευθήκαμε, με αυτό τον τρόπο θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε. Εύχομαι καλή επιτυχία στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο και σε όλους εσάς, στις Περιφέρειές του ο καθένας, να μπορέσουμε πραγματικά να κάνουμε το διαφορετικό βήμα τα χρόνια που έρχονται. Ευχαριστώ πολύ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.):

Ευχαριστούμε. Κατά παρέκκλιση και ακριβώς επειδή η Γενική Συνέλευση ουσιαστικά μας εξουσιοδότησε να μιλήσει ένας εκπρόσωπος από κάθε παράταξη, θα δώσουμε για 5 λεπτά αυστηρά, στον κ. Μανώλη Μάκαρη από την Πελοπόννησο, Περιφερειακό Σύμβουλο ο οποίος είναι υποψήφιος μαζί με τον κ. Ιωακειμίδα στην Περιφερειακή Συνεργασία, έτσι ώστε να εκπροσωπηθεί και η Πελοπόννησος και κλείνουμε τον κύκλο των ομιλιών.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΚΑΡΗΣ:

Σας ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Αγαπητοί Περιφερειάρχες, φίλες και φίλοι, αγαπητοί σύνεδροι, είναι σημαντικός ο ρόλος των Περιφερειών και

θα πρέπει αυτός ο σημαντικός ρόλος να γίνει ακόμα περισσότερο σημαντικός.

Θα πρέπει να είναι διευρυμένος και συμπεριληπτικός, όπως αρμόζει στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες. Γιατί ισχυρή περιφέρεια σημαίνει αποκέντρωση. Δυστυχώς, μια σειρά αποφάσεις, περιορίζουν το ρόλο των Περιφερειών, υποβαθμίζοντας τις Περιφέρειες σε απλό εκτελεστικό όργανο αποφάσεων της κεντρικής εξουσίας και απλής διαχείρισης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα μέτωπο προοδευτικών δυνάμεων στην κατεύθυνση ενδυνάμωσης του ρόλου των Περιφερειών, με αύξηση των πόρων και των αρμοδιοτήτων τους. Όπως γνωρίζετε, φίλες και φίλοι, υπάρχουν πολλά προβλήματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Β' βαθμού και θα πρέπει να τ' αντιμετωπίσουμε.

Κυρίαρχο πρόβλημα είναι η Πολιτική Προστασία. Χρειάζεται να υπάρχει ενεργός και πρωταγωνιστικός και συντονιστικός ρόλος της περιφέρειας.

Υγεία: Ένα μεγάλο θέμα και επειδή προέρχομαι από το χώρο της Υγείας, είμαι γιατρός στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, Διευθυντής στην Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας, η Περιφέρεια μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο όσον αφορά το σύστημα Υγείας.

Μπορεί να βοηθήσει τα κέντρα Υγείας, μπορεί να βοηθήσει τα νοσοκομεία, μπορεί να βοηθήσει επίσης και μια σειρά από προγράμματα πρόληψης. Είναι σημαντικός ο ρόλος λοιπόν της Περιφέρειας για την Υγεία. Και αυτό το ρόλο οφείλουμε να παίζουμε όπως πρέπει στον πρωτογενή τομέα, στον τουρισμό, στο ειδικό χωροταξικό που πρέπει να θεσπιστεί για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Θα πρέπει τέλος, σ' ένα τέτοιο πλαίσιο να ψηφιστεί η παράταξή μας, η Περιφερειακή Συνεργασία με τον Γιώργο Ιωακειμίδη, γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε δυναμικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΠΕ. Σας ευχαριστώ πολύ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΙΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.):

Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ ολοκληρώθηκε ο κύκλος, το επόμενο ραντεβού μας είναι στις 2 η ώρα που ξεκινά η διαδικασία της ψηφοφορίας.

Ψηφοφορία για εκλογή Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.**Διαλογή ψήφων και έκδοση αποτελέσματος ψηφοφορίας.****ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ :**

Οι εκλογές έχουν ολοκληρωθεί. Είχαμε δυο κάλπες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ψήφισαν 331, είχαμε 1 άκυρο και 1 λευκό.

Όσον αφορά την κατανομή: Ο Συνδυασμός Λαϊκή Συσπείρωση έλαβε 14 ψήφους, ο Συνδυασμός Περιφερειακή Συνεργασία 20 και ο Συνδυασμός Περιφερειακό Αυτοδιοικητικό Κίνημα, 37.

Ο Συνδυασμός Σύγχρονες Ισχυρές Περιφέρειες – Απόστολος Τζιτζικώστας έλαβε 262 ψήφους.

Ο Συνδυασμός Σύγχρονες Ισχυρές Περιφέρειες – Απόστολος Τζιτζικώστας, με ποσοστό 78%, εκλέγει 9 μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Συνδυασμός Περιφερειακό Αυτοδιοικητικό Κίνημα αναδεικνύει 1 μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Συνδυασμός Περιφερειακή Συνεργασία εκλέγει 1 μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Συνδυασμός Λαϊκή Συσπείρωση ομοίως, εκλέγει 1 μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Όσον αφορά τους σταυρούς αυτών που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο: 1^{ος} είναι ο κ. Μιχαλάκης Χρήστος με 161 ψήφους, ο κ. Λεονταρίτης Γεώργιος με 124 είναι 2^{ος}, ο κ. Μαρκόπουλος Θεόδωρος με 117 είναι 3^{ος}, η κα Λιώνη Μαρία με 111, ο κ. Πιτούλης με 109, ο κ. Περγαντάς Ιωάννης με 107, ο κ. Μπονάνος Χαράλαμπος με 104, ο κ. Βερούτης Θεόδωρος με 101 και ο κ. Μεταξάς Λύσανδρος με 100.

Αναπληρωματικοί είναι ο κ. Χατζηκυριαζής Χρυσόστομος, η κα Χωριανοπούλου Ελισάβετ, η κα Καλαϊτζή Αικατερίνη και ο κ. Σμπούνιας Χρήστος.

Όσον αφορά τους άλλους Συνδυασμούς, το Περιφερειακό Αυτοδιοικητικό Κίνημα έχει ποσοστό 11,1% και εκλέγεται ο κ. Αλμπάνης Ευάγγελος.

Ο Συνδυασμός Περιφερειακή Συνεργασία με 6%, εκλέγεται ο κ. Ιωακειμίδης Γιώργος.

Ο Συνδυασμός Λαϊκή Συσπείρωση με 4,2%, εκλέγεται ο κ. Σωτήριος Αβραμόπουλος.

Όσον αφορά το Εποπτικό Συμβούλιο: Ψήφισαν 334, έχουμε 330 έγκυρα ψηφοδέλτιο, 3 άκυρα. Από τα έγκυρα έλαβαν και με τη σειρά σας λέω ποιοι εξελέγησαν, οι πρώτοι 5:

Είναι η κα Μαυρίδου Σοφία, ο κ. Κοντογιάννης Γεώργιος, ο κ. Ψαθάς Βασίλειος, ο κ. Ζανετίδης Φιλήμων και ο κ. Κοντός Κωνσταντίνος.

Οι υπόλοιποι, η κα Σίμου Αναστασία, η κα Μπαχαρίδου Φανή, ο κ. Σουλούκος Σωτήριος, η κα Θωμά Δήμητρα, ο κ. Αβραμίδης Γαβριήλ, ο οποίος είναι κατόπιν κληρώσεως μαζί με τον αμέσως επόμενο, τον κ. Μπενετάτο, είναι αναπληρωματικοί.

Αυτά είναι τ' αποτελέσματα, συγχαρητήρια, καλή θητεία.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ